

## SXEDIO.F38

**21.6.1947:** Ο ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

Παρά τις διαφωνίες που ξέσπασαν μεταξύ του ΑΚΕΛ και γενικά της Παράταξης εθνικής συνεργασίας και των υποστηρικτών του ευρύτερα γύρω από τη γραμμή στο θέμα της συμμετοχής ή όχι στη Διασκεπτική Συνέλευση και παρά το γεγονός ότι με τους Νόμους της Εκκλησίας ο Αρχιεπίσκοπος ή οποιοσδήποτε ιερωμένος δεν λαμβάνει μέρος σε προεκλογική εκστρατεία, ο Λεόντιος προέβη σε μια συγκλονιστική όσο και πρωτοφανή για τα εκκλησιαστικά θέσμια ενέργεια: Πλήρωσε και όλα τα έξοδα της προεκλογικής εκστρατείας που είχαν φθάσει στο τρομοκρατικό ποσό των **351** λιρών που είχε κάμει η Παράταξη Εθνικής Συνεργασίας με επικεφαλής τον Ιωάννη Κληρίδη, δείχνοντας με την ενέργεια του αυτή ότι είχε ενεργήσει το λιγότερο ως κομματάρχης και Λαϊκός.

Ωστόσο από τα έξοδα αυτά ο Λεόντιος πλήρωσε μόνο τις **270**, ενώ τα υπόλοιπα είχαν εξασφαλισθεί από εισφορές υποστηρικτών του Λεοντιακού Μετώπου.

Η καταβολή των εξόδων από τον Λεόντιο έγινε την επομένη της ενθρόνισης του δηλαδή στις **21** Ιουνίου **1947**, αλλά οι πληροφορίες ήλθαν στην επιφάνεια αργότερα και κυρίως μετά το θάνατο του που δεν άργησε καθόλου να ρθει.

Ως μεσάζων για αποπληρωμή των διαφόρων λογαριασμών ανέλαβε ο Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος της Χρυσορογιάττισας.

Τα χρήματα εισέπραξαν οι κατά τόπους υποστηρικτές του όπως ο γιατρός Μ. Παπαπέτρου στην επαρχία Λευκωσίας και συνοδοιπόρος του ΑΚΕΛ μαζί με τον Ιωάννη Κληρίδη στο δημαρχείο Λευκωσίας, ο λευκός πολιτευτής Φειδίας Κυριακίδης στη Λεμεσό και οι Σ. Μαρκίδης και Δημοσθένης Ιωάννου.

Για να καλύψει τα έξοδα αυτά ο Λεόντιος

χρησιμοποίησε δικά του χρήματα αποσύροντας από το ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής όλους τους μισθούς του μέχρι το τέλος του χρόνου.

Η ενέργεια του αυτή προκάλεσε αμέσως έντονες αντιδράσεις από τη Δεξιά η οποία κατήγγειλε ότι είχε γίνει σιμωνία, δηλαδή έγινε εκμετάλλευση της θείας χάριτος ή των εκκλησιαστικών πραγμάτων.

Η Αριστερά δεν έκαμε καμιά προσπάθεια για να αρνηθεί ότι ο Λεόντιος κατέβαλε όλα τα έξοδα που είχε καταβάλει το εκλογικό της Επιτελείο.

Αντίθετα στις 13 Αυγούστου ο "Δημοκράτης", εφημερίδα που πρόσκειτο στο ΑΚΕΛ, σε σημείωμα του τόνιζε ότι η διαφωτιστική εκστρατεία απαιτούσε έξοδα (μεταφορικά και εκτυπωτικά) και ότι αυτά τα πλήρωσε ο Δεσπότης από τον προσωπικό του λογαριασμό ύστερα από επιθυμία του ιδίου, διότι νόμισε ότι ήταν ζήτημα αξιοπρέπειας για τον ίδιο.

Πρόσθετε η ίδια εφημερίδα:

" Επομένως προθυμοποιηθείς να πληρώση εκουσίως και αβιάστως τα ανωτέρω έξοδα ενήργησεν ως Κύριος".

Αλλά και ο Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος που είχε αναλάβει την καταβολή των εξόδων του προεκλογικού αγώνα επιβεβαίωσε την ίδια μέρα:

"Χάριν της αληθείας και ίνα λάβουν γνώσιν πάντες οι τιμώντες την άληστον και ιεράν μνήμην του αδίκως απολεσθέντος Αρχιεπισκόπου και Εθνάρχου Λεοντίου προβαίνω εις την παρούσαν δήλωσιν ίνα αποκαταστήσω τα πράγματα εις την θέσιν των και ίνα καταπαύση πας ανίερος θόρυβος και ιερόσυλος κομματική εκμετάλλευσις περίξ του γεγονότος της πληρωμής των εξόδων άτινα εγένοντο υπό των Ε. Επιτροπειών του Παγκυπρίου Λεοντιακού Μετώπου εκ μέρους του εκλιπόντος (Ο Λεόντιος είχε ήδη αποβιώσει) προς αυτάς δηλώ δημοσία ότι:

1. Αμέσως την επομένην της ενθρονίσεως του ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος με εκάλεσε και μοι έδωσε την επίμονον και ρητήν εντολήν να κανονίσω εξοφλών παν έξοδον δαπανηθέν υπό παντός φίλου αυτού και υποστηρικτού της υποψηφιότητος του ως και υπό των

κατ' επαρχίας επιτροπειών του Π. Λ. Μετώπου.

2. Κατόπιν διαβιβασθείσης παρακλήσεως του μέσον μου προς τον Άγιον Εξαρχον Αρχιεπισκοπής μοι εμέτρησεν ούτος διά λογαριασμόν του εκλιπόντος 270 λίρας προς εξόφλησιν λογαριασμού εξόδων της Επ. Επιτροπείας Λευκωσίας άτινα ανήρχοντο εις το ποσόν τούτου. Εκ του ως άνω ποσού των εξόδων ο ιατρός Μ. Παπαπέτρου εδέχθη και έλαβε παρ' εμού 200 λίρας κατά την 24ην 6 1947, αρνηθείς να δεχθεί και τας υπολοίπους 70 αποτελούσας το πρώτον προεκλογικόν ταμείον απαρτισθέν εκ προσωπικών εισφορών μελών της Ε. Επιτροπείας Λευκωσίας.

3. Εκτελών ομοίως ρητήν και επίμονον εντολήν του Μακαριωτάτου κατά την 26ην 6 1947 μετέβην εις Κτήμα και εζήτησα να εξοφλήσω τον λογαριασμόν εξόδων της Ε. Επιτροπείας Λεοντιακού Μετώπου Πάφου, όστις ανήρχετο εις το ποσό των 166 λιρών ήτοι 120 δαπανηθείσας εις αγώνα ως και εκτυπωτικά πάσης φύσεως και 46 λίρας εξοφλήσαντες τον λογαριασμόν αυτόν μόνο διά 120 λίρας.

4. Εκτελών ομοίως ρηθείσαν εντολήν του Μακαρίτου επικοινωνήσα μετά του κ. Φειδία Κυριακίδη διά τον ίδιον σκοπόν και διεκανόνισα ώστε να θεωρηθή εξοφλημένος ο λογαριασμός Λεμεσού, ανερχόμενος εξ 125 λίρας μόνον διά 65 λίρας του υπολοίπου ποσού των 60 μη γενομένου δεκτού ως αποτελούντος προσωπικός εισφοράς των φίλων του αιμνήστου εις τον εκλογικόν αγώνα.

5. Ουδεμία απαίτησις εξ όσων γνωρίζω ηγέρθη εκ μέρους οιουδήποτε των φίλων του Μακαρίτου προς πληρωμήν των δαπανηθέντων διά την εκλογήν του, ο ίδιος όμως τελείως αυτοβούλως και μη επιθυμών να επιβαρύνη κανέναν εκ των φίλων του ΕΠΕΜΕΙΝΕ και με διέταξε να διακανονίσω πάντα λογαριασμόν αφορώντα την εκλογήν του, ακολουθών το σύστημα πάντων των προηγηθέντων Αρχιεπισκόπων, οίτινες εθεώρουν υποχρέωσιν των να εξοφλήσουν τα δαπανηθέντα εκ μέρους τρίτων διά την εκλογήν αυτών.

(Μεταγλώττιση)

"Για χάρη της αλήθειας και για να λάβουν γνώση όλοι όσοι τιμούν την άληστη και ιερή μνήμη του Αρχιεπισκόπου και Εθνάρχη Λεοντίου που χάθηκε άδικα προβαίνω στην παρούσα δήλωση για να αποκαταστήσω τα πράγματα στη θέση τους και για να καταπαύσει κάθε ανίερος θόρυβος και ιερόσυλη κομματική εκμετάλλευση γύρω από το γεγονός της πληρωμής των εξόδων τα οποία έγιναν από τις Ε. Επιτροπείες του Παγκυπρίου Λεοντιακού Μετώπου από μέρους του εκλιπόντος (Ο Λεόντιος είχε ήδη αποβιώσει) προς αυτές δηλώνω δημοσία ότι:

1. Αμέσως την επομένη της ενθρόνισης του ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος με κάλεσε και μου έδωσε την επίμονη και ρητή εντολή να κανονίσω εξοφλώντας κάθε έξοδο που δαπανήθηκε από κάθε φίλο του και υποστηρικτή της υποψηφιότητάς του ως και από τις κατά επαρχίες επιτροπείες του Π. Λ. Μετώπου.

2. Υστερα από παράκληση του μέσο μου προς τον Άγιο Εξαρχο Αρχιεπισκοπής μου μέτρησε αυτός για λογαριασμό του εκλιπόντος **270** λίρες προς εξόφληση λογαριασμού εξόδων της Επ. Επιτροπείας Λευκωσίας τα οποία ανήρχοντο στο ποσό αυτό. Από το πιο πάνω ποσό των εξόδων ο γιατρός Μ. Παπαπέτρου δέχθηκε και πήρε από μένα **200** λίρες κατά τις **24 6 1947**, αλλά αρνήθηκε να δεχθεί και τις υπόλοιπες **70** που αποελούσαν το πρώτο προεκλογικό ταμείο που απαρτίσθηκε από προσωπικές εισφορές μελών της Ε. Επιτροπείας Λευκωσίας.

3. Εκτελώντας επίσης ρητή και επίμονη εντολή του Μακαριστάτου κατά τις **26 6 1947** πήγα στο Κτήμα και ζήτησα να εξοφλήσω το λογαριασμό εξόδων της Ε. Επιτροπείας Λεοντιακού Μετώπου Πάφου, ο οποίος ανερχόταν στο ποσό των **166** λιρών δηλαδή **120** είχαν δαπανηθεί σε αγώνα ως και εκτυπωτικά κάθε φύσης και **46** λίρες εξοφλώντας το λογαριασμό αυτό μόνο με **120** λίρες.

4. Εκτελώντας ομοίως την εντολή του Μακαρίτου

που ανέφερα επικοινωνήσα με τον κ. Φειδία Κυριακίδη για τον ίδιο σκοπό και διεκανόνισα ώστε να θεωρηθεί ξεοφλημένος ο λογαριασμός Λεμεσού, που ανερχόταν σε **125** λίρες μόνον με **65** λίρες. Το υπόλοιπο ποσό των **60** λιρών δεν έγινε δεκτό γιατί αποτελούσε προσωπικές εισφορές των φίλων του αείμνηστου στον εκλογικό αγώνα.

**5.** Καμμιά απαίτηση από όσα γνωρίζω δεν ηγέρθη από μέρους οποιουδήποτε από στους φίλους του μακαρίτη προς πληρωμή των όσων δαπανήθηκαν για την εκλογή του, ο ίδιος όμως τελείως αυτόβουλα και μη επιθυμώντας να επιβαρύνει κανέναν από τους φίλους του ΕΠΕΜΕΙΝΕ και με διέταξε να διακανονίσω κάθε λογαριασμό που αφορούσε την εκλογή του, ακολουθώντας το σύστημα όλων των προηγούμενων Αρχιεπισκόπων, οι οποίοι θεωρούσαν υποχρέωση τους να εξοφλήσουν τα όσα δαπανήθηκαν από μέρους τρίτων για την εκλογή τους.