

SXEDIO.66C

1.3.1925: Ο "ΝΕΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ" ΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΛΕΜΕΜΗΣΕΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η εφημερίδα "Νέος Ανθρωπος" όργανο αρχικά των Εργατο-Αγροτών και φτωχών Βιοπαλαιστών που τελούσε όπως ανήγγελλε υπό τον έλεγχο του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου (εκδόθηκε την 1η Ιανουαρίου 1925) κήρυσσε πραγματικά επανάσταση στην κατεστημένη ηγεσία των Κομμάτων που πρόσκειντο στην Εκκλησία και τους παλαιοπολιτικούς και όπως ήταν φυσικό δεν άρεσε καθόλου τόσο στην Εκκλησία όσο και στην τοπική κυβέρνηση, η οποία παρέμενε στενά συνδεδεμένη με το πιστεύω της Κεντρικής Κυβέρνησης που δεν ήθελε να ακούσουν καθόλου για εργάτες και αγρότες και για απεργίες.

Είχαν περάσει για δεκάδες χρόνια στην ησυχία τους και χρεώνοντας ως τοκογλύφοι, ανεξέλεγκτα όσο ήθελε για δάνεια προς τους φτωχούς βιοπλαιστές, κι έτσι η εμφάνιση του Κομμουνιστικού Κόμματος που πρέσβευε τον τειματισμό της εκμετάλλευσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο, ήταν αδύνατο να το δεχθούν.

Όμως ο "Νέος Ανθρωπος" και το Κομμουνιστικό Κόμμα επέμεναν και κατόρθωσαν να οργανωθούν όσο μπορούσαν και να διεκδικήσουν σε κάποιο στάδιο τουλάχιστον μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1920- και έδρες στη Βουλή και τα Δημοτικά Συμβούλια, άλλοτε επιτυχημένα και άλλοτε υποστηρίζοντας ανθρώπους που πίστευαν ότι θα προωθούσαν τα συμφέροντα της εργατικής τάξης.

Ακόμα γράφοντας απλά και στη δημοτική γλώσσα σε αντίθεση με τη βυζαντινή ή την αρχαϊζουσα που χρησιμοποιούσαν οι άλλες εφημερίδες, έρριχνε διάφορα πολιτικά συνθήματα, θέλοντας να κυριαρχήσει και στον πολιτικό τομέα και υποστήριζε, σε αντίθεση με την Εκκλησία και τους παλαιοπολιτικούς, πολιτικές ελευθερίες και

ανεξαρτησία για την Κύπρο.

Στις 15 Ιανουαρίου 1925 έγραφε μεταξύ άλλων στη δεύτερη του έκδοση:

"Η κατάσταση των φτωχών τάξεων, των χωρικών και των εργατών στις πόλεις έφτασε από πολύ καιρό στο απροχώρητο. Ο χωρικός μένει δίχως χωράφι, δίχως αμπέλι και δίχως δέντρα, χάνει αυτό το ίδιο του το σπίτι και ρίχνεται στους πέντε δρόμους άστεγος και πεινασμένος.

Η καταστροφή δεν ανακόπηκε, δεν περιορίστηκε. Κανείς δεν εζήτησε να την περιοριστεί. Υπό τα διάφορα βλέμματα της Κυβέρνησης και υπό τους αλαλαγμούς και τις τυμπανοκρουσίες των καταστροφέντων για ενώσεις και ελευθερίες από τις κωδωνοκρουσίες και τις ζωτοκραυγές τους για διάφορες αερολογίες, η καταστροφή ήσυχα-ήσυχα και ύπουλα συντενελείται. Και σήμερα ακόμα όλοι οι τοκογλύφοι και οι μεγαλέμποροι και τα πουλημένα όργανά τους οι διαφοροί δικηγόροι, ιδρώνουν από τον κόπο πως να ξεσπιτώσουν και τον τελευταίο χωρικό, πως να συμπληρώσουν και ν'αποτελειώσουν την καταστροφή. Και σήμερα ακόμη, όπως πάντα οι διάφοροι αυτοεκλεγμένοι ψευτοηγέτες του λαού παρουσιάζουν τους εαυτούς των, ως τους μόνους σωτήρες και προσπαθούν να στρέψουν το βάρος της απελπισίας και της αγανακτήσεως του πονεμένου χωρικού μόνο επάνω στην κυβερνητική ολιγωρία και στον ξένο ζυγό σα να είναι αυτός και μόνος υπαίτιος της καταστροφής. Κι ομιλούν και σήμερα ακόμη εξ ονόματος του λαού- του φτωχού αγροτικού και εργατικού λαού της Νήσου- ποίος; Οι καταστροφείς, τοκογλύφοι μεγαλέμποροι και τσιράκια τους όλοι οι εκμεταλλευτές.

Η κατάσταση αυτή πρέπει να πάρει τέλος. Ο χωρικός πρέπει μα βγει από το αιδέξοδο όπου τον έσπρωξαν όλοι αυτοί, ωθώντας τον συνεχώς προς το βάραθρο. Πρέπει να περισωθεί ότι ακόμα μπορεί να περισωθεί και να αναθεωρηθεί η καταστροφή για να ευρεθεί ο τρόπος της αποκαταστάσεως των προλεταροποιημένων χωρικών.

Χωρικοί πρέπει να ξυπνήσετε, πρέπει να νοιώσετε ότι έχετε καθήκον να κινηθήτε, γιατί ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Πρόκειται για τη ζωή σας, για τη σωτηρία ή τη τελειωτική οικονομική εξαθλίωση σας. Πρέπει να κινηθήτε και να αντιτάξετε τη θέλησή σας, εναντίον της εκμεταλλευτικής και της αρπακτικής μανίας των εστιών. Πρέπει να νοιώσετε ποιοι είναι οι εχθροί της τάξεως σας και τους οποίους θα αντιμετωπίσετε με κοινόν μέτωπον. Έλληνες και Τούρκοι φτωχοί χωρικοί ζητώντες ανεωμένοι από την Κυβέρνηση να εφαρμόσει εκείνα τα μέτρα που θα σας περιφρορήσουν από την μοιραία καταστροφή που έρχεται.

Και σεις εργάτες, που ως τα τώρα ήσαστε έρμαιο στη διάθεση των εργοδοτών, των εκμεταλλευτών και των αισχροκερδών, πρέπει να καταλάτε ότι αποτελείτε μια τάξη που έχει τελείως αντίθετα συμφέροντα από όλους αυτούς.(...)

Σήμερα παίρνετε ένα μεροκάματο που μόλις σας φθάνει να συντηρήσετε και πάλιν για την αρρώστεια σας και για το παπούτσι του παιδιού σας. Πολλές φορές μένετε νυστικοί. Και πρέπει να σας τονίσουμε πως ο καιρός που περάσατε δεν ήτο τόσο κακός, όσος θα είναι απ' εδώ κι εμπρός. Οι χωρικοί που έχασαν τα χτήματά τους θα κατέβουν στην πάλη, θα κάμουν τα μερακάματα ένα τίποτε και η φτώχεια θα σας πεθάνει. Πρέπει λοιπόν να ξυπνήσετε, να οργανωθήτε και να κινηθήτε με τους χωρικούς για να παρουσιάσετε μια δύναμη που να μπορεί να εξασφαλίσει το ψωμί σας.

Και σεις Δάσκαλοι και διανοοούμενοι είναι ο καιρός να ξεριζώσετε από την ψυχή σας κάθε σκουριασμένη ιδέα και πρόληψη και σεις πρώτοι, βλέποντας με ανεπηρέαστο μάτι τη σημερινή κατάντια του χωρικού να του ομολογήσετε τις αιτίες της, να καταγγείλετε τους καταστροφείς του και να κατευθίσετε τη δίκαιη αγανάχτιση του εναντίον των πραγματικών εχθρών του.

Η αδιαφορία και η αδράνεια μοιραίως θα φέρουν την τελική καταστροφή. Εχουμε καθήκον να κινηθούμε

για να περισώσουμε ότι είναι ακόμα δυνατό. Κι' αυτό θα γίνει όταν οι εργάτες οργανωθούν σε επαγγελματικό σωματείο και οι χωρικοί οι αγροτικές ενώσεις, όταν αποκτώντας συνείδηση τάξεως θ'αγωνιστείτε ενωμένοι κάτω από το κομμουνιστικό κόμμα, που είναι το μόνο κόμμα των συμφερόντων σας.

Μόνο ένα κόμμα δικό σας, το Κομμουνιστικό κόμμα Κύπρου, χωριστό και πολέμιο προς την τάξη των εκμεταλλευτών αστών και παλαιών ηγετών θα σας προστατεύσει από την οριστική εξαθλίωση που έρχεται. Μην ακούετε τις συκοφανίες και τα ουρλιάσματα των αστικών εφημερίδων εναντίον του. Είναι τα όργανά τους και φωνάζουν γιατί ξεύρουν πως ο δρόμος που σας χαράζει το Κομμουνιστικό Κόμμα, είναι ο μόνος δρόμος που θα σας ελευθερώσει από τα αχόρταγα νύχια των αφεντιάδους τους. Φωνάζουν γιατί ξεύρουν πως μόνον ο τίμιος δρόμος του Κομμουνιστικού Κόμματος θα σας κάμει να σηκώσετε το κεφάλι σας μπροστά στους εκμεταλλευτές αστούς κηφήνες σας και να αποχτήσετε τις πραγματικές πολιτικές ελευθερίες.

Ξυπνάτε, είναι καιρός να κινηθείτε".

Σε σχόλιο του στην ίδια έκδοση η εφημερίδα τόνισε για την έκδοση της:

" Ο Νέος Άνθρωπος πιστεύοντας απολύτως ότι η κοινωνική ευημερία και η αληθινή ανθρώπινη πρόοδος θα ευνοηθούν μόνο κάτω από ένα κομμουνιστικό καθεστώς, δεν είναι βέβαια τόσο αφελής να νομίζει ότι σ' αυτόν έλαχε ο κλήρος να ανατρέψει το παρόν πολιτικόν καθεστώς του νησιού και να εισάξει τον Κομμουνισμόν. Σαν τίμιοι όμως κομμουνιστές και ενεργώντας μέσα στα όρια των νόμων, θα σταθούμε ενάντια κάθε καθεστωτικής μεταβολής που πρόκειται να φέρει την Κύπρο σε μεγαλύτερες οικονομικές συμφορές και θα επιδιώξουμε την βελτίωση της θέσεως του πονεμένου εργατοαγρότη μας, τα διανοητικό του ξύπνημα και τις πολιτικές του ελευθερίες".

Την 1η Φεβρουαρίου 1925 σε σημείωμά του για το Εθνικό Συμβούλιο τόνιζε:

" Το αυτοκαλούμενο "Εθνικόν Συμβούλιον" της Κύπρου θα εμφανιστεί στην πολιτική σκηνήν του τόπου μας ως αντιπρόσωπος γνήσιος του Ελληνικού πληθυσμού της Κύπρου. Και θα αρχίσει τες αρλουμποειδείς ενέργειες του για την Ένωσιν της Κύπρου με την μητέρα Ελλάδα καθοδηγούμενον από μερικά εξημμένα κεφάλια και θα ψηφίζει ψηφίσματα επί ψηφισμάτων και θα αποστέλλει φυλλάδια επί φυλλαδίων, παραβλέποντας την εσωτερικήν του τόπου εξάρθρωσιν, παραβλέποντας τελείως τα νομοθετήματα του Νομοθετικού Συμβουλίου και αρκούμενον σε δονκιχωτικές αψιμαχίες. Με όλην την δύναμιν των πνευμόνων μας απηχούντες την φωνήν του εργατοαγροτικού πληθυσμού της Κύπρου που βαίνει ασφαλώς προς το βάραθρον με τις στραβές αντιλήψεις των αυτοπαρουσιαζομένων ηγετών του διαματυρόμεθα διά την πλαστήν και γελοίαν αντιπροσώπευσιν του. Διαμαρτυρόμεθα διά την δικτατορικήν εξουσίαν με την οποίαν κανονίζουν την πολιτικήν του τόπου κατεύθυνσιν έναντι των ξένων κυβερνητικών μας, διαμαρτυρόμεθα δι' αυτήν ταύτην την σύστασιν του, ως σώματος πολιτικού. Και ερωτώμεν: Με ποίον δικαίωμα οι "Εθνικοί σύμβουλοι" κάθε επαρχίας θα εμφανισθούν αύριον ως αντιπρόσωποι του επαρχιακού πληθυσμού, εφόσον οι ίδιοι αυτοβούλως περιεβλήθησαν τον τοιούτον ζουρλμανδύαν χωρίς απολύτως καμμίαν εξουσιοδότησιν; Με ποίον δικαίωμα εξακολουθούν να διασπείρουν φυλετικά μίση μεταξύ των κατοίκων της νήσου και με ποίον θράσος θα εμφανισθούν αύριον ως αντιπρόσωποι των Κυπρίων εργατών και αγροτών; Με ποίον δικαίωμα οι κύριοι αυτοί φιμώνουν την θέλησιν ενός ολοκλήρου λαού και λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς απολύτως καμμίαν πληρεξουσιοδότησιν ; Διαμαρτυρόμεθα και εν ονόματι του εργατοαγροτικού πληθυσμού μας αποκρούομεν και αποδοκιμάζομεν κάθε ενέργειαν του Εθνικού αυτού Συμβουλίου.

Κύριοι Σύμβουλοι. Μάθετε πως η αγανάχτηση του Κυπρίου εργάτη και χωρικού ξεχειλίζει για την φρονοβλαβή αυτή πολιτική μας. Η κατάρα του τόπου θα

ξεσπάσει στα κεφάλια σας γιατί είστε η σπουδαιότερη αιτία της εξουθενώσεως του. Κύριοι Σύμβουλοι ακούστε καλά: Η υπομονή του εργάτη και του καταδυναστευομένου χωρικού έφτασε στο απροχώρητο".

Την πρώτη 1 Μαρτίου 1925 (αρ. φύλλου 5) έγραφε για ένα πολύ καυτό πολιτικό θέμα-την Ένωση και τόνισε ότι ήταν εναντίον της.

Έγραφε κάτω από τον τίτλο, "όχι δεν την θέλουμε":

"Όχι, Κύριοι Πατριώτες μας. Την Ένωση με τη Μητέρα Ελλάδα δεν την θέλουμε. Νοιώσετε πως ο λαός εξύπνησε και ξαίρει πολύ καλά πως η ένωση της Κύπρου πάει να πει μεγαλύτερη σκλαβιά πικρότερη ζωή, παράνομη αδικία. Κουράστηκε να σας νοιώθει στο σβέρκο του κάτω από την αγγλική κυριαρχία και δεν είναι τόσο ηλίθιος, να εκμηδενιστεί ακόμα περισσότερο κάτω από την ελληνική δεσποτεία των Εμπειρικών και των Χαριλάου. Ο "Νέος Άνθρωπος" θα πολεμήσει με όλες του τις δυνάμεις την ένωση και θ' αγωνιστεί για την παροχή μαγαλυτέρων πολιτικών ελευθεριών διά του κοινοβουλευτισμού εν στενή συνεργασία μετά των Τούρκων αντιπροσώπων της του Μαμεθανικού στοιχείου, με τον απώτερον σκοπόν της πολιτικής ανεξαρτησίας της Κύπρου υπό μίαν αγροτοαγροτικήν κυβέρνηση. Ένωση θα πει για την Κύπρον οικονομικός θάνατος. Και βέβαια από τον οικονομικό αυτόν ξεπεσμό οι μόνοι που θα ωφεληθείτε είναι σεις και η τάξη σας. Αυτό το χώνεψε καλά ο εργατοαγροτικός πληθυσμός και γι' αυτό με περιφρόνηση και άκραν αδιαφορία παρακολουθεί τις κωμικές ενέργειες του Εθνικού Συμβουλίου, του πλαστού και γελοίου αυτού συγκροτήματος, το οποίον αντιπροσωπεύει τα γνώμες των χορτασμένων μπουρζουάδων και των άλλων καπιταλιστικών καρχαριών της Κύπρου".

Μέχρι τον Απρίλη του 1925 (3.4.1925, αρ. φύλλου7) ανήγγελλε ότι κατέστη δυνατό να ιδρυθούν οι πρώτοι αγροτικοί σύλλογοι στο Κοιλάνι και τη Γερμασόγεια.

Εγγραφε:

" Χαιρετίζουμε με ξεχωριστή χαρά την ίδρυση των πρώτων αγροτικών συλλόγων στο Κοιλάνι και στη Γερμασόγεια. το σάλπισμα του Νέου Ανθρώπου δεν μπορούσε να αφήνει ασυγκίνητους κι αδιάφορους τους χωρικούς μας και παντού πληροφορούμεθα κινούνται και ενεργούν ούτως ώστε σύντομα νάχουμε στα περισσότερα χωριά μας αγροτικούς συλλόγους, τους πυρήνας αυτού του αγροτικού ξυπνήματος. Μένει όμως ως γεγονός η πρωτοπορεία στην κίνηση αυτή στους συνειδητούς χωρικούς της Γερμασόγειας και του Κοιλανίου και σφίγγοντας τους θερμά το χέρι τους ευχόμαστε ειλικρινά μια σύντομη εκπλήρωση των πόθων τους που είναι πόθοι και όλων των αγροτών μας, διαβεβαιώνοντας τους ακόμα μια φορά πως ο Νέος Ανθρωπος θα στέκει πάντα στο πλευρό τους για να αγνίζεσται και να βροντοφωνάζει μαζί τους και για τα δικαιώματά τους στη ζωή".

Την 1η Μαΐου 1925 (αρ. φύλλου αρ. 10) ο "Νέος Ανθρωπος" πρόβαλλε σε ολόκληρη τη σελίδα του το μανιφέστο του προς τους αγρότες με την ευκαιρία της κόκκινης πρωτομαγιάς του Κομμουνιστικού Κόμματος και τόνιζε:

" Εργάτες, χωρικοί,

Η δυστυχία σας και το ξεκλήρισμά σας δεν οφείλεται παρά μονάχα σε κείνους που ίσα με χθες ακόμα ανεγνώριζατε ως ηγέτες" σας και που τους αφήνατε να συντελούν την καταστροφή σας με το να στάζουν στην ψυχή σας τα υπνωτικά τους, τους "πατριωτισμούς" των και τον " σεβασμό" για τα υποκείμενά των.

Ο θόρυβος των γύρω από τη φωνή μας τη συνειδητή σας επιβεβαιώνει τα λόγια μας. Η εκστρατεία τους εναντίον μας με συκφαντίες, εξορκισμούς, παληκαρισμούς και με άλλα χίλια ηθικά και ανήθικα μέσα δείχνει τους φόβους των για το ξύπνημά σας γιατί αντίς την ταπεινή ματιά σας ξεύρουν πως θ'αντικρύζουν το μέτωπο σας υπερήφανο, ψηλά και με την γροθιά σας απειλητική.

Εργάτες χωρικοί της Κύπρου,

Αφήστε τες προλήψεις, και μην ακούτε τες συκοφαντίες των και ενώστε τη σκέψη σας με τη δική μας, για να χαιρετίσουμε το παγκόσμιο προλεταριάτο που σήμερα αγωνίζεται για την απελευθέρωση των, ποιος ξεύρει με πόσα θύματα καινούργια.

Σήμερα παντού σ'όλη τη γη όλοι οι οργανωμένοι εργάτες κάθε φυλής και κάθε θρησκείας είτε στα εγχοστάσια δουλεύουν, είτε στα χωράφια, είτε στα σκοτεινά, υπόγεια των μεταλλείων, είτε στα βαπόρια και θαλασσοπνίγονται για ένα κομμάτι ψωμί, όλοι απεργούν **24** ώρες όχι για να γιορτάσουν με γλέντια και χαρές την πρωτομαγιά, αλλά για να δείξουν πως κάθε κίνηση, κάθε παραγωγή και κάθε ζωή, είναι δικιμιούργημα των χεριών τους, να δείξουν τον όγκο τους στους κηφήνες εκμεταλλευτές των υπενθυμίζοντας τους σύγχρονους πως αργά ή γρήγορα θα τους επιβάλουν το δίκαιο τους".

Ομως "ο Νέος ανθρωπος" συνέχιζε να κατευθύνει τους εργατοαγρότες και για άλλα θέματα.