

ΕΝΤΗΕΤΟ.8

28.10.1933: Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΣΕΡ ΡΕΤΖΙΝΑΛΝΤ ΣΤΑΜΠΣ ΙΔΡΥΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μια από τις πολλές αποφάσεις του νέου Κυβερνήτη της Κύπρου στις αρχές της δεκαετίας του **1930** Σερ Ρέτζιναλντ Σταμπς ήταν η δημιουργία Συμβουλευτικού Συμβουλίου, το οποίο θα απαρτιζόταν από απλούς ανθρώπους του λαού και τα δύο μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου θα τον βοηθούσε, όπως είχε ανακοινώσει, να πληροφορείται τις απόψεις του Κυπριακού λαού γύρω από τα διάφορα θέματα που τον απασχολούσαν.

Το Συμβουλευτικό Συμβούλιο αποτελείτο από τέσσερις Έλληνες και ένα Οθωμανό και το Εκτελεστικό Συμβούλιο από ένα Έλληνα και ένα Οθωμανό. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στις **28** Οκτωβρίου **1933** στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης:

"Η Αυτού Εξοχότης ο Κυβερνήτης εντέλλεται όπως γνωστοποιηθεί προς γενική πληροφορία ότι προς τον σκοπό όπως η Κυβέρνηση έχει κάποιο μέσο με το οποίο να λαμβάνει γνώση των απόψεων του κοινού για τα ζητήματα νομοθεσίας και άλλων σπουδαίων θεμάτων που επηρεάζουν τις σχέσεις της Κυβέρνησης και του λαού, η Αυτού Εξοχότης καθίδρυσε Συμβουλευτικό Σώμα, το οποίο θα απαρτίζεται από μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου και άλλων που θα εκλέγονται από μέλη που θα εκλεγούν από το ανεπίσημο κοινό.

Οι ακόλουθοι κύριοι έχουν διορισθεί ως μέλη του Συμβουλευτικού Σώματος: Μιχαλάκης Ι. Λουϊζίδης από την Αμμόχωστο, Νεόφυτος Νικολαΐδης από την Πάφο, Παύλος Παυλίδης από τη Λεμεσό και Αντώνιος Τριανταφυλλίδης από τη Λευκωσία.

Το Συμβουλευτικό Σώμα θα περιλάβει επίσης ένα μέλος από τη Μωαμεθανική κοινότητα του οποίου το

όνομα θα αναγγελθεί αργότερα".

Το μέλος της Μωαμεθανικής κοινότητας που διορίστηκε αργότερα ήταν ο δικηγόρος Ζεκκιά εφέντης.

Μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου ήσαν οι Σερ Παναγιώτης Κακογιάννης και Μουνίρ Μπέης που διορίστηκαν αργότερα.

Στο Εκτελεστικό Συμβούλιο μετείχαν επίσης και τέσσερα επίσημα μέλη, δηλαδή ο Αποικιακός Γραμματέας Χένικερ Χήτον, ο Γενικός Εισαγγελέας Μπλάκωλ, ο Διοικητής Λευκωσίας Χάρτ Νταίηβις, και ο Γενικός Ταμίας, πλέον ο Κυβερνήτης ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του που διέθετε και τη νικώσα ψήφο.

Το Συμβουλευτικό Συμβούλιο αποτελούσε μια νέα μορφή του Νομοθετικού Συμβουλίου που είχε καταργηθεί πριν από δυο χρόνια, μετά την εξέγερση του **1931**.

Ήταν διορισμένο και όχι εκλεγμένο, αλλά και πάλι γινόταν πρόνοια ώστε αυτό να συνεδριάζει μαζί με τα μέλη του Εκτελεστικού, δηλαδή αποτελείτο από δώδεκα συνολικά μέλη, τέσσερα επίσημα πλέον ο Κυβερνήτης, δύο Οθωμανοί (ένα μέλος του Εκτελεστικού και ένα του Συμβουλευτικού) και πέντε Έλληνες (ένα μέλος του Εκτελεστικού και τέσσερα μέλη του Συμβουλευτικού Σώματος).

Με τον τρόπο που συστάθηκε το Συμβουλευτικό Συμβούλιο ο Κυβερνήτης εφάρμοζε τη παλιά τακτική του όπου τα αγγλικά μέλη μαζί με τα τουρκικά και τη νικώσα ψήφο του Κυβερνήτη θα είχαν την πλειοψηφία στις συνεδρίες μια και τα ελληνικά μέλη θα ήσαν μόνο πέντε, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το Συμβουλευτικό Συμβούλιο είχε συμβουλευτικό και όχι εκτελεστικό χαρακτήρα.

Ένα από τα πρώτα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε το Συμβουλευτικό ήταν να εξετάσει τον προϋπολογισμό του **1934** που παρουσίαζε έσοδα **726,000** λίρες και έξοδα **711,887** λίρες.

