

ΕΝΤΗΕΤΟ.5

16.3.1933: ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΟΡΙΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΟΤΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΑ ΠΑΡΕΜΕΝΕ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΑΦΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΤΑΝ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΞΟΡΙΣΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος άρχισε μια σειρά από επαφές με τον νέο Κυβερνήτη της Κύπρου Σερ Ρέτσιναλντ Σταμπς και ζήτησε άρση του διατάγματος εξορίας των Μητροπολιτών Κιτίου και Κερύνειας.

Όμως ο Κυβερνήτης είπε ότι αυτό ήταν αδύνατο και ζήτησε άλλες εισηγήσεις όπως για παράδειγμα τη μετάκληση ιεραρχών από γειτονικές Ορθόδοξες Εκκλησίες.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος ενημέρωσε τους εξοριστούς Μητροπολίτες εγγράφως για τις επαφές του όπως επίσης και τον Μητροπολίτη Πάφου Λεόντιο, ο οποίος ήταν ο μόνος Μητροπολίτης που συνέχιζε να κατέχει την έδρα του και είχε διαφύγει την εξορία απλώς και μόνο γιατί απουσίαζε στο εξωτερικό κατά την έκρηξη της εξέγερσης στις **21 Οκτωβρίου 1931**.

Έτσι το Μάρτη του **1933** οι Αρχιεπίσκοπος έδωσε στη δημοσιότητα ανακοίνωση της η Ιεράς Αρχιεπισκοπής για ενημέρωση του πληρώματος της Εκκλησίας της Κύπρου στην οποία αναφερόταν ότι όλοι οι Μητροπολίτες συμφωνούσαν ότι προς το παρόν δεν μπορούσε να γίνει τίποτε για διευθέτηση της εκκλησιαστικής κρίσης και ότι έπρεπε να συνέχιζε να υφίσταται το καθεστώς που υπήρχε.

Αναφερόταν στην ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής που δόθηκε στη δημοσιότητα στις **16 Μαρτίου 1933**, μετά από συνάντηση του Αρχιεπισκόπου με τον Μητροπολίτη Λεόντιο:

" Η Α.Μ. επί τη ελεύσει της Α. Π. του Μητροπολίτου Πάφου εις Αρχιεπισκοπήν εθεώρησε πρέπον όπως μετ' αυτού συσκεφθή περί της παρ' ημίν εκκλησιαστικής καταστάσεως εν γένει και δη κατόπιν της συνεντεύξεως της Α. Μ. μετά της Α. Ε. του

Κυβερνήτου, καθ' ην εγένετο συνομιλία περί της δημιουργηθείσης εν τοις Εκκλησιαστικοίς ημών πράγμασιν ανωμαλίας μετά τα Οκτωβριανά συμβάντα του 1931 ένεκα των οποίων εξετοπίσθησαν οι δύο εκ των Αρχιερέων της εκκλησίας Κύπρου.

Η Α.Μ. προηγουμένως είχεν ανακοινώσει προς τους εξορίστους Αρχιερείς και της όλης καταστάσεως της κυπριακής εκκλησίας και εζήτηι την γνώμην αυτών περί αυτής και των δεόντων γενέσθαι.

Οι Άγιοι Αρχιερείς απήντησαν και την απάντησιν αυτών έθεσεν η Α. Μ. ενώπιον του Μητροπολίτου Πάφου, ούτως ώστε κατά τη σύσκεψιν να είναι υπόψιν αι γνώμαι όλων των Αρχιερέων.

Ως καρπός της όλης συσκέψεως προέκυψεν ότι επί του παρόντος ουδέν δύναται να επιχειρηθή προς οριστικήν θεραπείαν της παρ' ημίν Εκκλησιαστικής καταστάσεως και δέον να εξακολουθήση το προσωρινόν εκκλησιαστικόν καθεστώς επί τη προσδοκία ότι δεν θα βραδύνη να διευκρινισθή η παρ' ημίν κατάστασις ώστε και τα της εκκλησίας ημών να αποκατασταθώσιν εις το άρτιον και την ενδεδειγμένην κανονικότητα αναλαμβανούσης τότε της παρ' ημίν Εκκλησίας ν' αφιερωθή όλη η ενέργεια και λειτουργία αυτής προς προαγωγήν του Θεόθεν εμπιστευθέντος αυτή ιεροού έργου προς σωτηρίαν του λογικού αυτής ποιμνίου".

(Μεταγλώττιση)

" Η Α.Μ. με την ευκαιρία της έλευσης της Α. Π. του Μητροπολίτη Πάφου στην Αρχιεπισκοπή θεώρησε πρέπον όπως συσκεφθεί με αυτόν για την Εκκλησιαστική κατάσταση γενικά και ιδιαίτερα ύστερα από τη συνέντευξη της Α. Μ. με την Α. Ε. τον Κυβερνήτη κατά την οποία έγινε συνομιλία για τη δημιουργηθείσα ανωμαλία στα εκκλησιαστικά μας πράγματα μετά τα Οκτωβριανά συμβάντα του 1931 λόγω των οποίων εκτοπίσθησαν οι δύο από τους Αρχιερείς της εκκλησίας Κύπρου.

Η Α.Μ. προηγουμένως είχε ανακοινώσει προς τους εξορίστους Αρχιερείς και την όλη κατάσταση της

κυπριακής εκκλησίας και εζητούσε τη γνώμη τους γι' αυτή και των όσων έπρεπε να γίνουν.

Οι Άγιοι Αρχιερείς απάντησαν και την απάντηση τους έθεσε η Α. Μ. ενώπιον του Μητροπολίτη Πάφου, ούτως ώστε κατά τη σύσκεψη να είναι υπόψη οι γνώμες όλων των Αρχιερέων.

Ως καρπός της όλης σύσκεψης προέκυψε ότι προς το παρόν τίποτε δεν μπορεί να επιχειρηθεί προς οριστική θεραπεία της Εκκλησιαστικής κατάστασης και πρέπει να εξακολουθήσει το προσωρινό εκκλησιαστικό καθεστώς με την προσδοκία ότι δεν θα βραδύνει να διευκρινισθεί η κατάσταση που υπάρχει σε μας ώστε και τα θέματα της εκκλησίας μας να αποκατασταθούν στο άρτιο και την ενδεδειγμένη κανονικότητα αφού θα αναλάβει τότε η Εκκλησία μας να αφιερωθεί όλη η ενέργεια και λειτουργία της προς προαγωγή του ιερού έργου που της εμπιστεύθηκε ο Θεός προς σωτηρία του λογικού της ποιμνίου".

Ενα άλλο μέτρο πού πήρε ο κυβερνήτης υπέρ του Κυπριακού λαού ήταν η μερική άρση της Λογοκρισίας στον τύπο. Διατήρησε όμως στον εαυτό του το δικαίωμα να λαμβάνει μέτρα εναντίον εφημερίδων που προέβαιναν σε στασιαστικά δημοσιεύματα.

Μέχρι τις **14** Ιανουαρίου **1933**, όλες οι εφημερίδες αποστέλλονταν στο Λογοκριτή ο οποίος αποφάσιζε τι θα δημοσιεύονταν. Την ημέρα αυτή είχαν κυκλοφορήσει τα πρώτα φύλλα από τον Οκτώβρη του **1931** χωρίς να υποβληθούν σε λογοκρισία.

Για να παρουσιασθεί μάλιστα σαν άνθρωπος που ενδιαφερόταν για οικονομική περισυλλογή σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης ο νέος κυβερνήτης διέταξε να αναθεωρηθούν τα σχέδια για τον καταρτισμό και την αναοικοδόμηση του νέου Κυβερνείου του οποίου είχε καταθέσει το θεμέλιο λίθο ο πρώην Κυβερνήτης Στορρς στις **3** Ιουνίου.

Το σχέδιο πρόβλεπε δαπάνη **17.000** λιρών αλλά ο Σταμπς διέταξε αναθεώρηση ώστε να στοιχίσει λιγότερα.

